

Fogelsta med Gröna Kvinnor den 26-27 augusti 2023

Sista helgen i månaden är det berättarcafé (fast utan kaffe) i Fogelstas museibygnad. Därför hade vi Nyckelkvinnor i Sörmland (Maria Bergström och Gudrun Lindvall) valt denna helg, i slutet av augusti, för årets Sörmlands evenemang: ”Gröna Kvinnor besöker Fogelstad”.

Den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad grundades 1921 av Elisabeth Tamm, Ada Nilson, Honorine Hermelin, Elin Wägner och Kerstin Hesselgren - den så kallade Fogelstadgruppen. Kvinnor behövde medborgerlig bildning, menade de, för att verkligen kunna fylla den plats som införandet av kvinnlig rösträtt hade gett dem.



Fogelstadsgruppen drev sin medborgarskola drev ända fram till år 1954. Efter tog Fogelstadsförbundet vid. Medlemmar i det förbundet var alla de kursdeltagare som deltagit i Medborgarskolans kurser genom åren. Fogelstadsförbundets verksamhet utgjordes av årliga återträffar så länge det fanns gamla kursdeltagare kvar.

Sedan var det tyst några år, husen såldes och köptes av privatpersoner och verksamheten sjönk i glömska tills i början av 1990-talet flera kvinnor i Julita med omnejd börjat prata med varandra om den bortglömda Kvinnliga Medborgarskolan. Något borde göras tyckte de och 1995 startade så Kulturföreningen Fogelstad och en utställning/museum började bli till på Rosenhane på Fogelstad. 2019 lades det då privatägda Lilla Ulfåsa ut till försäljning, pengar samlades in, huset kunde köpas och nu finns även Fogelstadstiftelsen och Fogelstads vänförening.

Och nu kunde alltså Gröna Kvinnor få ta del av denna unika historia på denna unika plats.

Totalt var vi tolv kvinnor som deltog, nio ”gröna kvinnor” och tre ”gäster”. Vi samlades först där vi skulle inkvarteras, Lilla Ulfåsa, där vi blev väl mottagna av Liselott Karlsson-Selen som introducerade platsen och berättade om just detta hus, de andra husen och hur kvinnorna organiserat sitt engagemang och hur verksamheten nu har vuxit fram igen.



Därefter gick vi i samlad tropp till muséet där Marie Selander och hennes Tuomo tog emot oss på guidning och berättade om livet på och ikring Medborgarskolan och allt det som kvinnorna då tog itu med när medborgarskap och rösträtt skulle erövrats och förvaltas.

Efter denna visning blev det middag, Sörmländsk middag, lagad av Ingrid Andersson. Korngryn och fläsk (självklat endast KRAV-ingredienser) och till efterrätt bär kräm med

mjölk, kaffe med skorpa. Traditionell sörmländsk mat så här års. Och dryck till maten förstås också egentillverkad från länet: flädersaft och äppeldricka. Ingrid introducerade maten och berättade också om hur bra korngryn är som ett självklart bättre alternativ till ris t ex. Och också om den bok som Ingrids dotter just publicerat "Ett år med min mamma" som till stora delar handlar just om hur man tar hand om vad som erbjuds i trädgården och naturen under året.



Under middagen fortsatte Marie Selander att berätta, nu om sitt yrkesliv som musiker, hur det var att komma in som spelglad tjej som något överraskande i en musikermansvärld. Att spela på Nalen som tjejband var uppseendeväckande. Och Marie berättade också om sina böcker: "Herrarnas kalas" och "Inte lika viktiga".

Efter middagen var det då möjligt för oss att delta i det traditionsenliga berättar caféet (men utan kaffe). Vi sattes i en ring i museets lokaler och den som kände för det fick ta plats i berättarstolen och berätta om något som berört dem eller var viktigt och alla vi övriga lyssnade – utan att ställa frågor eller kommentera – bara lyssna.



Dagen därpå ledde Maria Bergström en kortare vandring ut i trädgården på Lilla Ulfåsa och bl a pratade vi lite om invasiva arter då där växte en parkslide som redan tycktes ha ambition att ta sig in i husgrunden och ställa till det. Efter det for vi gemensamt i de bilar som fanns

tillgängliga vidare till Julita och vandrade i den stora parken och några av oss gick också med på en guidad tur i Julitas Stora Huset.