



GRÖNA KVINNOR

6. MEDLEMSBREV EFTER HELMÅN. NORDAN DELAR VÅRT LAND MED BLÖTA OCH KYLA NORRÖVER, SOL OCH TORKA SÖDERÖVER. OAVSETT LJUDER FÅGLARS SÅNG, EN SÅNG FÖR ÅTERSKAPANDE.

Världsmiljödagen den 5:e juni instiftades på FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Dagen är en av FN:s temadagar och alla kan bidra på något sätt, själv planterar jag fjärilslavendel, lovar att fjärilar, humlor och bin kommer att hitta. På Gröna Kvinnors hemsida finns en skrift med en historisk beskrivning av hur FN:s miljö- och jämställdhetsarbete utvecklats sedan bildandet, vilka konventioner som gäller och genusanalys av hur Sthlm+50 uppmärksammades förra året. Rekommenderas.

Vill du också ha en lärobok om hur BNP utvecklas på lång sikt? Verkar som om ingen vill skriva en sådan lärobok. Att tillväxt mätt med dagens mått inte funkar då jordens resurser är ändliga förstår de flesta, eller som mor min sa:- Är det slut så är det slut. BNP behöver kompletteras med mått på ett gott liv och välbefinnande. Men även vad döda skogar, plast i hav, kemikalier i livsmedel och kläder kostar för produktionen. Ekologiska ekonomer har i decennier prissatt förstörelsen av jorden men kostnader räknas inte in i BNP. Annan prissättning på marknadsliberalism efterfrågas, priser som innefattar den förstörelse och död produktionen åstadkommer och pris på det som för alltid försvinner. Det går att komplettera BNP med kostnad för produktionens hela kretslopp och lägga till välfärd för alla, både social som jämställd och ekologisk. Men än har ingen gjort det vilket tyder på stor rädsla för att säga att dagens tillväxt av allt för alla inte är möjlig, vem törs skriva läroboken?

Visste du att kor ofta kalvar vid fullmåne? Att även brunst är som starkast då och att det gäller många djurarter, även människan. Den här kalven föddes på Världsmiljödagen mitt i den biologiska mångfalden och i ett unikt kulturlandskap där människor samsats med djur och natur sedan tidig bronsålder, då under vanernas tid långt före asar började patriarkalisera. Det svenska kulturlandskapet har sargats hårt de senaste hundra åren, vi ville ha järnväg, bilväg, skogsbilväg, elledningar, dämna forsar och släppa ut industriavfall orenat. Allt påverkar men vi vill inte göra om vårt sätt att leva, eller vill vi de? Det går att återskapa kulturmiljöer och kom ihåg blommor och bin är också tillväxt. /// *EL*

Gilla oss på Facebook! Hämta inspiration från vår hemsida.

PÅ GÅNG

14 juni kl 14.00 träffas
Gröna Kvinnor Sthlm vid
kassan på Moderna Museet.



Visning av Monica Sjöös
konst och politiska texter.
Konsten är mytologiskt
tidlös och den politiska
agitationen känns aktuell.
Efter samtalar vi i museets
café.

Begränsat antal platser,
skynda att anmäla till
jonsson.sonja1@gmail.com

Medlem njuds på visning
och inträde, ej medlem
betalar 100kr.

