

## Sveriges fullmäktige fru och rätta husbonde

Onsdag 13 oktober träffas Sörmlands Gröna Kvinnor, intresserade Gröna Kvinnor från resten av landet och eventuella gäster i Nyköping för att fördjupa oss i Margaretas betydelse som brobyggare mellan de Nordiska länderna Danmark, Norge och Sverige (inkl Finland) i medeltidens 1300-tal.

Vårt program startar kl 14:30, med samling vid bron över vallgraven till Nyköpings Hus, dit antikvarie Sofia Kummel kommer och visar oss runt på slottsområdet, tar oss upp för trapporna (obs ingen hiss) i tornet och berättar om händelserna kring undertecknandet av Nyköpings recess den 20 september 1396 (725 år sedan) då det beslöts att de tre länderna Sverige, Norge och Danmark skulle gå samman i en union (och sluta bråka med varandra) och Margareta skulle vara unionens regent.

Efter det avslutar vi med gemensam lättare måltid och samtal kring kvinnorna på medeltiden och spekulera lite kring vad god uppfostran av söner kan ha för betydelse (Birgittas son, Birger Ulfsson, var en av de mer betydelsefulla deltagarna i recessens tillkomst).

De som kommer med tåg till Nyköping norrifrån hämtar jag på Nyköpings station med bil kl 13.44 (tåget från Sthlm C avgår kl 12.46). Meddela mig specifikt om du vill bli hämtad!

De som kommer med bil via väg 224 kan passa på att titta på runstenarna vid Aspa bro där en av dem, Sö Fv1948; 289 Aspa bro, är särskilt intressant som den där den äldsta uppteckningen av namnet Svitiod finns. Där står som följer:

ostrip : lit : -ira : kum --- usi : at : anunt : auk : raknualt : sun : sin : urpu : ta --- R : tan --- ku : ua-u : rikiR : o  
rauniki : ak : snialastiR : i : suiþiuþu

till nysvenska blir det ungefär:

*"Astrid lät göra detta minnesmärke efter Anund och Ragnvald, sin son. De dogo i Danmark. De voro mäktigast i Röninge och de raskaste i Svitjod."*

Dvs redan där anas kontakterna nordbor emellan.

Ni passerar i så fall också Södermanlands största kungs(?)hög – Uppså kulle<sup>1</sup>. Men Södermanlands historia ännu är tämligen okänd. Så kanske är det också här en kvinna som är begravd? Något för Gunilla Larsson att forska vidare i.

Och för er alla:

*Det helt överskuggande resultatet av drottning Margaretas recess i Nyköping 1396 är överenskommelsen om att bilda en Nordisk union. Redan i recessen fastslogs att stormännen skulle sammanträda på uppmaning av kungen eller drottningen för att sluta en union mellan de tre rikena.*

*Mycket talar för att avtalet från Nyköpings recess, åtminstone för svensk del, hade större juridisk betydelse för unionens tillkomst än unionsbrevet från Kalmar. På pergament-brevet från Nyköping har 81 svenska herremän förutom drottningen och kungen satt sina sigill, alltså sammanlagt 83.*

*Unionsbrevet från Kalmar ett år senare är skrivet på papper och många forskare anser det endast vara ett utkast som aldrig formellt blev antaget. Bindande avtal skrevs normalt på pergament. Endast 10 stormän satte sitt sigill på unionsavtalet från Kalmar.*

Källa Wikipedia

Varmt välkomna

Maria Bergström

070-6380712



<sup>1</sup> Uppså kulle är Södermanlands största kungshög med en diameter på 55 meter och en höjd på nio meter.

Högen antas vara från järnåldern, och är enligt sägnen sagokungen Ingjald Illrådes grav som ska ha stupat vid Runnviken. Uppså kulle har aldrig undersökts närmare arkeologiskt. *Enl Wikipedia*